



## **VOSKs historie i korte træk!** af Hanne Christensen

Faktisk startede VOSKs historie allerede i 1973. Den sommer flyttede vi ind på Jonsholm, og Sigrid fik sin første pony, der med rette havde navnet Trold. På det tidspunkt var der - så vidt vides - ingen ryttere i Bakkebølle, og der fandtes kun et par ponyer på Rosnæs og 2 ponyer og 5 travheste på Diersdal. Det har jo ændret sig noget siden!!

Det varede ikke længe, før Sigrid købte sig en hest, og Astrid fik pony, og flere af deres veninder fik efterhånden også anskaffet sig ponyer eller heste, som for en stor del blev opstaldet på Jonsholm. Fra Vordingborg kom et par voksen-ryttere, vi fik lavet en lille ridebane, og stald og hønsehus(!) var efterhånden fyldt med heste, mens køkken og badeværelse på Jonsholm nærmest var offentlige rum!

De år Sigrid var i henholdsvis England og USA, kørte Astrid foretagendet, der efterhånden fyldte så meget, at vore sønner truede med at emigrere, fordi der var ridepiger alle steder!

I sommeren 1988 skete der det, at Unibank i Vordingborg fik en ny direktør, Mogens Christensen. Han og hans datter var ivrige ryttere. Mogens havde været aktiv i Videbæk Rideklub og fik meget hurtigt organiseret lyst og interesse for at oprette en rideklub i Bakkebølle. Der fandtes ingen rideklub i Vordingborg Kommune dengang. Langebæk Kommune var den nærmeste med Vordingborg-Langebæk Rideklub på Askholm i Røstofte.

Vi kunne se i øjnene, at en klub ikke kunne huses på Jonsholm, hvis vi skulle have blot et minimum af privatliv, så da klubben blev oprettet den 12. september 1988, flyttede vi heste og ponyer over på Horsholm. Det var travle og begivenhedsrige år med et rigmål af pionerånd og samarbejdsvilje - og stolthed, da ridehallen blev indviet i efteråret 1989.

Klubben voksede, og rideskolen voksede, og efter et par år måtte Sigrid erkende, at det blev nødvendigt at vælge mellem at blive lærer i folkeskolen eller daglig leder af rideskolen. Det blev som bekendt det sidste.

Det er og har altid været vort ønske, at Horsholm må være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor børn og dyr kan hygge sig og trives sammen.

Heldigvis har de skiftende bestyrelser stort set delt denne intention og sat trivsel og åbenhed højere end forkromet inventar og firkantede regelsæt.

Vi håber inderligt, at det også fremover må blive den indstilling, der kendetegner VOSK.

*Otto & Hanne*